

Bijbelvast.

Het is bekend dat aan de letters K.P.M heel vaak de betekenis is toegekend van Komt Pas Morgen. in de beginjaren niet ten onrechte, want de dienstregeling was krap opgezet wegens een tekort aan personeel en schepen. Daar kwam bovendien bij dat het in de Westmoesson vaak gebeurde dat men door slecht weer en veel regenval onmogelijk kon laden en lossen, waardoor schepen soms niet één dag, maar verscheidene dagen op hun dienstregeling achter kwamen. Zo gebeurde het, dat de heer Ede Abraham Zeilinga, president directeur van de Javasche bank te Batavia, op reis moest naar Padang op Sumatra. De hoofdagent en niet minder de agenten en de hoofdemployés hadden veel te verduren over het te laat komen der schepen. Maar welwillend en bereid, zoals de gehele K.P.M. altijd was, werd de heer Zeilinga speciaal verzekerd, door niemand minder dan de hoofdagent, de heer Lambach, dat de boot van Padang op tijd zou vertrekken. En met deze rustige gedachte ging de heer Zeilinga op reis, hij had de verzekering van de hoogste vertegenwoordiger van de K.P.M., dat men op tijd in Batavia terug zou zijn. Het noodlot wilde echter, dat de Westkustboot een dag te laat van het Noorden te Padang aankwam en dientengevolge een dag te laat van Padang vertrok. De heer Zeilinga, hoewel enigzins ontstemd, wist toch zijn goede humeur te bewaren. Nu was niet alleen hijzelf zeer bijbelvast, maar ook de heer Lambach en daarom seinde hij, om kort en duidelijk te blijken, dat men zich niet aan de afspraak had gehouden, aan de hoofdagent in Batavia: " Mattheus 21 vers 30 Zeilinga" de heer Lambach, ook wel bijbelvast, maar toch niet zoals de heer Zeilinga, had de bijbel nodig om te zien, wat er bedoeld werd. Geen bijbel op het hoofdkantoor, iedereen had er natuurlijk wel één thuis! Er werd er één gehaald en daar las men op de aangeduide plaats: "en hij zeide: Ik ga en hij ging niet".

